

Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde

Datum : 24 december 2021

Onderwerpen : voortgang kerkdiensten, catechisaties en verenigingsleven

Geliefde gemeente,

Aan het eind van het jaar 2021 schrijven we deze nieuwsbrief. Afgelopen zaterdagavond is er een persconferentie geweest waarin een 'strengere' lockdown tot 14 januari 2022 DV is afgekondigd. Zoals gebruikelijk wachten we als crisisteam en kerkenraad de verdere berichtgeving vanuit het Kerkelijk Bureau af. We ontvingen vanuit de deputaatschappen bericht op 21 december jl.

In dit bericht leggen de deputaten de verantwoordelijkheid opnieuw neer bij de plaatselijke kerkenraden. Omdat de plaatselijke situatie ook zo verschillend kan zijn. Denk daarbij aan de omvang van het kerkgebouw, de ventilatiemogelijkheden en de lokale omstandigheden (bijv. aantal besmettingen in de kerkelijke- en burgerlijke gemeente). Tot nu toe kunnen we gelukkig vaststellen dat er vanuit onze kerkelijke gemeente geen 'brandhaard' m.b.t. corona is ontstaan. Wel zijn er in de gezinnen en op school in de afgelopen maanden veel besmettingen geweest. Gelukkig mag dit nu ook weer afnemen. Dat geldt ook in de burgerlijke gemeente Reimerswaal.

Als kerkelijke gemeente worstelen we met de gevolgen van de maatregelen die de kerkenraad heeft moeten nemen als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen voor onze kerkelijke gemeente doen ons allemaal pijn. We belijden dat de Heere alles bestuurt in ons leven. Het zijn geen mensen die ons een pandemie aandoen. Het is onze stellige overtuiging dat de Heere spreekt. Verstaan we het spreken van God ook echt? Het is van het grootste belang dat wij ons verootmoedigen, bekeren en de Heere smeken om genade. Ook voor ons land en volk. Alleen dan is er verwachting en toekomstperspectief.

In de brief van het Kerkelijk Bureau zijn een aantal adviezen gegeven met betrekking tot de kerkdiensten en de bijeenkomsten van verenigingen, (kerst) bijeenkomsten en andere soorten kerkelijke bijeenkomsten.

Het crisisteam en de kerkenraad heeft deze adviezen gewogen en de volgende besluiten genomen:

- Alle kerkelijke activiteiten zoals catechisaties, verenigingswerk, (kerst)bijeenkomsten en andere activiteiten zoveel mogelijk digitaal door laten gaan. Als het niet digitaal kan, dan deze bijeenkomsten niet door laten gaan. Alles met het doel om de onderlinge contacten te beperken.
- Gelet op de ventilatiemogelijkheden en de huidige praktijk m.b.t. aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten, is het voorstel om de kerkdiensten zoals ze nu gehouden worden in onze gemeente ongewijzigd te laten. Kerkgangers kunnen en mogen zelf de afweging maken of ze naar de diensten komen of thuis mee luisteren/kijken. Een aantal gemeenteleden blijven ook thuis vanwege de situatie. Dat betekent dat tijdens elke kerkdienst er voldoende afstand gehouden kan worden en de RIVM regels o.a. bij het verlaten van de kerk nageleefd kunnen worden. Het tijdstip van de avonddienst laten we ook ongewijzigd gezien het eerdere standpunt m.b.t. het noodzakelijke 'brood des levens', zoals o.a. het Kerkelijk Bureau en ds. W.A. Zondag treffend in de media weergaf.

Mochten de ontwikkelingen verslechteren, met name plaatselijk en in de gemeente (bijv. forse toename van aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, enz.) dan moeten we onze keuzes wellicht heroverwegen.

Daarbij vooropgesteld: het blijft van belang om de geldende RIVM richtlijnen op te blijven volgen, zoals het ontsmetten van uw handen bij binnenkomst, het hanteren van de 1,5 meter richtlijn en het dragen van de mondkapjes bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk. En als u corona gerelateerde klachten heeft, blijft u in ieder geval thuis. Als er een zieke is in uw gezin of huishouden, is het (ook als u op dat moment zelf geen klachten heeft) niet verstandig om naar de kerk te komen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.

Groepsindeling kerkdiensten

groep	naam		Naam
1	van der Aart	t/m	Koster
2	de Kraker	t/m	Zwemer

De verdeling van de groepen vanaf zondag 2 januari 2022:

		morgen	middag	avond
Jan.	zo-02	1	vrij	2
	zo-09	2	vrij	1
	zo-16	1	vrij	2
	zo-23	2	vrij	1
	zo-30	1	vrij	2

Tenslotte

Geliefde gemeente, in het licht van de komende Kerstdagen zien we uit naar verkondiging van de adventsboodschap. De Heere geeft nog Zijn Woord en dienst in ons midden. Dat is een wonder en het is onverdiend. De Heere schenke Zijn zegen bij Zijn Woord en mogen er vruchten van geloof en bekering gevonden worden door de rijke bediening van Zijn Heilige Geest. *“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien”* Jesaja 9:1a.

Als de Heere het geeft zullen we daarna het oude en veelbewogen jaar 2021 mogen afsluiten en een nieuw jaar 2022 D.V. ingaan. Een onbekende toekomst ligt voor. Velen hebben in het jaar 2021 aan een open graf gestaan, hetzij in onze gemeente of elders. De Heere Zelf vertrooste ‘het hart dat schreiend tot Hem vlucht’. Anderen hebben ziekte of ongelukken meegemaakt, soms op jonge leeftijd. Het predikt ons alles de vergankelijkheid van ons leven, of we nu oud of jong zijn. ***“En nog is er plaats...”***. Dat de Heere ons als gemeente voor Zijn rekening wil nemen, ondanks al onze zonden en tekort. Dit met het gebed dat onder de prediking van Gods Woord wonderen van genade mogen plaatsvinden. Is het uw en is het jouw gebed ook?

Allen gezegende Kerstdagen toegewenst en voor het nieuwe jaar 2022 Gods onmisbare zegen!

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en het crisisteam.